



OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2020

HET MAG NUMMER 27

BEANTWOORD DE
VRAGEN EN MAAK KANS OP

PRIJZEN

- A) EEN **BLUETOOTH HOOFDTELEFOON**
- B) 1 **X FNAC-CADEAUBON** TER WAARDE VAN **€ 50**
- C) HET **GEZELSCHAPSSPEL "OBSCURIO"**
- D) HET **BOEK "ISAKARI"**
- E) **2 DRINKFLESSEN**

*Details van de wedstrijd op pagina 2

HOE WENSEN MENSEN ELKAAR EEN GELUKKIG NIEUWJAAR IN DE WERELD?

2021 komt dichterbij! En dan worden er gelukwensen uitgewisseld en kust men elkaar onder de maretak. Bij ons gebeurt dat minder. De nieuwjaartradities zijn namelijk verschillend naargelang de landen en de kalenders. Zelfs de datums variëren!

Nieuwjaar is de eerste dag van het jaar, het is een traditie die we overal en in alle culturen terugvinden. Bij ons wordt het op 1 januari gevierd, maar niet alle landen hebben dezelfde kalender. In China, bijvoorbeeld, varieert de datum en valt Nieuwjaar tussen 21 januari en 20 februari.

Zelfs bij ons begon het nieuwe jaar niet altijd op dezelfde datum. In West-Europa gebruiken wij de Gregoriaanse kalender, die is genoemd naar paus Gregorius II die de kalender in 1582 oplegde. Daarvoor gebruikten wij de Juliaanse kalender, die zijn naam te danken heeft aan Julius Cesar. De orthodoxe christenen uit Oost-Europa hebben echter de Juliaanse kalender behouden en hun Nieuwjaar valt 13 dagen later dan het onze!

EEN NIEUW BEGIN

Wat de datum ook mag zijn, Nieuwjaar is overal een dag die symbool staat voor overgang en hoop. Over de hele wereld viert iedereen het op zijn manier, maar er zijn altijd gemeenschappelijke punten, namelijk het nachtelijke feestmaal, de gelukwensen en de nieuwjaarsgeschenken.

De eerste sporen dat de overgang van het ene jaar naar het andere werd gevierd vinden we terug in Babylonië (het huidige Irak) tweeduizend jaar voor Christus. Daar werd Nieuwjaar toen op het einde van de maand maart gevierd. In het Oude Egypte begon het nieuwe jaar bij het hoogwater van de Nijl.

Voor Julius Cesar viel Nieuwjaar in Rome op 1 maart. Daarom heet de negende maand van het jaar sept... embre! Op Nieuwjaar

gaven de Romeinen elkaar dadels gevuld met een muntstuk. Die traditie werd voortgezet met de boon in de driekoningentaart.

VERANDEREND NIEUWJAAR

Ook bij ons werd Nieuwjaar niet altijd op 1 januari gevierd. Onder de Merovingers viel de eerste dag van het jaar officieel op Pasen. Onder Karel de Grote viel die dan weer samen met Kerstmis. Het is pas in de vijftiende eeuw dat 1 januari de eerste dag van de eerste maand van het jaar wordt. En in 1810 maakt Napoleon er een feestdag van.

Het traditionele feestmaal in de nacht voor Nieuwjaar wordt ook wel silvester genoemd naar paus Silvester (314-335) en wordt gevierd op 31 december. We eten, we drinken champagne en om middernacht klinken we om elkaar geluk te wensen.

TRADITIES OP 1 JANUARI

Op 1 januari is het ook traditie om elkaar te kussen onder de maretak. Het aantal kussen dat men elkaar geeft heeft een specifieke betekenis (huwelijk, geboorte...). Aan de kust zuiveren de ijsberen hun lichaam door de eerste duik in zee van het jaar te nemen.

En uiteraard is er geen Nieuwjaar zonder gelukwensen. Het is de Engelsman Henry Cole die de wenskaart heeft uitgevonden in 1843. Het succes was gigantisch! Tientallen jaren werd die traditie vervloekt door de postbodes die met de kaarten moesten zeulen.



WEDSTRIJD

1. Waar op de wereld vieren ze als laatste nieuwjaar?
2. Wanneer vindt het festival "3000 Feuilles" plaats?
3. Hoe heet de nieuwe wedstrijd die georganiseerd werd naar aanleiding van het coronavirus?

Bezorg ons jouw antwoorden op het volgende adres:
Dienst Jeugd
Oudergemlaan 113 in
1040 Etterbeek of via e-mail naar animatie@etterbeek.be

VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD

Hoe deelnemen?

Deelnemen is eenvoudig. Geef de juiste antwoorden op de vragen en stuur ze via e-mail naar animatie@etterbeek.be.

Met vermelding van:

Je gegevens (naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken als je gewonnen hebt) en de prijs die je graag zou winnen (één prijs* per persoon).

Deadline:

We moeten je antwoorden uiterlijk op 20/11/2020 ontvangen hebben. Antwoorden die na deze datum ontvangen worden of onvolledig zijn, worden niet in aanmerking genomen.

Info voor de winnaars:

De prijzen kunnen afgehaald worden in het gemeentehuis van Etterbeek (Oudergemlaan 113) vanaf 24/11/2020 op weekdagen tussen 8.30 u. en 12.00 u. en tussen 14 u. en 16 u.

Je kunt je prijs komen afhalen met je ouders en/of je grote broer of zus. Als de winnaars niet langsgesproken zijn op deze data of zich niet gemeld hebben, dan worden hun prijzen opnieuw gebruikt voor een volgende wedstrijd.

* Eén prijs, één deelname per persoon. Deze wedstrijd is voorbehouden aan jongeren tussen 12 en 18 jaar die in ETTERBEEK wonen.

Het Mag is een realisatie van de Jeugddienst
02 627 25 18 – jeugd@etterbeek.be
De illustraties worden gemaakt door JONEN

Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen
Oudergemlaan 113 in 1040 Brussel

De komst van de telefoon en later het internet heeft ervoor gezorgd dat deze mooie traditie bijna verdwenen is.

Tot slot is het nieuwe jaar ook de gelegenheid voor goede voornemens. Ook dat hebben wij niet zelf uitgevonden. Dat gebruik dateert uit de periode van de Babyloniërs. Uiteraard namen zij zich niet voor om te stoppen met roken of om meer te sporten, maar om het geleende materiaal terug te geven aan hun burens of om hun schulden terug te betalen.

NIEUWJAAR OVERAL TER WERELD

Niet alle landen gaan op hetzelfde moment het nieuwe jaar in. Aangezien de wereld is verdeeld in 24 tijdzones is het elk uur ergens ter wereld middernacht. Het zijn de Nieuw-Zeelanders die als eerste het nieuwe jaar vieren. De inwoners van Hawaï zijn de laatste!

De Brazilianen kleden zich volledig in het wit, eten samen op het strand dat wordt verlicht met duizenden kaarsjes en nemen om middernacht een duik onder het vuurwerk. Ze geven elkaar daarna gekleurde broeken en dragen die ook. En elke kleur heeft een betekenis.

De inwoners van New York dragen gekke brillen met de cijfers van het nieuwe jaar en kussen elkaar onder de confetti. In het zuiden van Italië gooien ze nutteloze voorwerpen uit het raam als symbool voor het einde van het oude jaar. De Denen gaan dan weer aankloppen bij hun burens om het nieuwe jaar aan te kondigen.

In Nieuw-Zeeland is het traditie om om middernacht de straat op te gaan en op kookpotten te slaan. En in Australië tot slot lokt oudejaarsavond meer dan een miljoen mensen naar Sydney waar de boten cirkels maken in de baai die wordt verlicht door meer dan 80.000 vuurpijlen.

RIJSTCAKE EN DE SCHUBBEN VAN EEN KARPEN

In Japan wordt Nieuwjaar, dat er Oshōgatsu heet, gevierd met de familie. Eerst wordt een grote schoonmaak gehouden om het huis te zuiveren. Daarna wordt het versierd met "kadamatsu", dat zijn geluksbrengers. De Japanners eten "kagami mochi", een rijstcake met bittere sinaasappel, en om middernacht proeven ze van noedelsoep, die symbool

staat voor een lang leven terwijl er 108 gongslagen weerklinken die de komst van het nieuwe jaar aankondigen.



In Rusland dan wordt oudejaarsavond gevierd met familie en vrienden rond een goed gevulde tafel met typische gerechten en dranken. Voor de Russen is het een gelegenheid om nieuwe kleding te dragen, hun schulden te betalen en de borden in het rond te gooien zodat het een mooi en gelukkig jaar wordt.

De Polen stoppen twee of drie schubben van de karper die ze op oudejaarsavond hebben gegeten in hun portefeuille zodat die hen geluk brengen voor het nieuwe jaar. In Spanje begint het buffet pas na middernacht en alle aanwezigen moeten een druif inslikken voor elk van de twaalf klokslagen.

GELUKWENSEN EN VUISTSLAGEN

Voor ze naar buiten gaan om het vuurwerk te bewonderen en Auld Lang Syne (Vervlogen tijden) te zingen, steken de Engelsen een muntstuk, een beetje zout en een stuk houtskool in hun zak als symbool voor geld, voedsel en warmte omdat ze daarop hopen voor het nieuwe jaar.

In Peru worden ruzies met de burens bijgelegd voordat het nieuwe jaar begint en soms gaan ze daarvoor zelfs op de vuist. Op oudejaarsavond draagt iedereen een kledingstuk in de kleur die overeenstemt met hetgeen waarop ze hopen voor het komende jaar. Vervolgens wordt voor elk huis een vogelverschrikker met oude kleren van de familie in brand gestoken en daarna gaat iedereen samen naar het vuurwerk kijken en rotjes afschieten.

Elk land heeft dus zijn eigen manier om het nieuwe jaar te vieren naargelang de omgeving en de cultuur. Maar op welke dag Nieuwjaar nu ook mag vallen en hoe het ook gevierd mag worden, het belangrijkste is dat het een nieuwe start is.

Wij wensen iedereen een gelukkige en gezond nieuwjaar 2021!

HALLOWEEN IN HET HAPPARK

Primeur! De dienst Animatie heeft een halloweenparcours uitgestippeld in het Happark op zaterdag 31 oktober. Door de gezondheids crisis zullen er tussen 17.30 uur en 21 uur om de 40 minuten kleine groepjes van maximaal 30 personen vertrekken.

Voor deze gelegenheid wordt het Happark omgetoverd tot een enge plaats waar monsters verblijven en huiveringwekkende verrassingen op de loer liggen. Alles zal in het halfdonker verlopen om er iets speciaals van te maken en de deelnemers zullen levende schilderijen kunnen ontdekken! Kinderen mogen zich verkleden en elk gezin krijgt ook een verrassing mee naar huis.

Gratis activiteit, voorbehouden aan Etterbekenaars
Vooraf inschrijven: <https://www.weezevent.com/halloween-27>



AVG

Wij hechten groot belang aan het respecteren van jouw privacy en aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij gaan op een transparante manier te werk in overeenstemming met de algemene verordening betreffende de gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna de "AVG" genoemd). Het gemeentebestuur van Etterbeek behandelt jouw persoonlijke gegevens om je informatie van de gemeente te geven en je te informeren over aankomende evenementen voor jouw leeftijd. De gegevens die daarvoor gebruikt worden zijn: [de adressen]. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een opdracht van openbaar belang (zie artikel 6.1 e van de AVG). In overeenstemming met de bepalingen van de AVG beschik je over een recht op toegang en verbetering van je gegevens en over een recht tot verzet tegen de gegevens. Je gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven bent in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het register van de burgerlijke stand van de gemeente Etterbeek. Enkel gemachtigde personen van het gemeentebestuur van Etterbeek en onderaannemers kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens en dat enkel in het kader van hun opdrachten.

Je kunt je recht tot verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar jeugd@etterbeek.be of door een brief te sturen naar het gemeentebestuur, ter attentie van de dienst Jeugd: Oudergemlaan 113, 1040 Etterbeek. Je moet je identiteit steeds aantonen.

DIT ZIJN DE GELUKKIGE WINNAARS VAN DE WEDSTRIJD VAN NUMMER 25:

- De **Fnac-cadeaubon** van 50 euro werd gewonnen door *Seymur Bastin*.
- *Oscar Hollanders* wint het spel "**Guardians of Legends**".
- Het **boek** van "**Georges le monde & moi**" werd gewonnen door *Farrell Ngandjouon*.
- *Amelia Pianka* zal haar favoriete muziek kunnen luisteren met de **bluetooth hoofdtelefoon**.

*WEDSTRIJD



BEANTWOORD DE VRAGEN EN MAAK KANS OP:

- A** De Tune 500BT is de toegangspoort tot de wereld van de draadloze Bluetooth hoofdtelefoons van het merk JBL.
- B** Maak iemand blij met een Fnac-cadeaubon ter waarde van 50 euro.
- C** Ondanks de vreemde verhalen over verdwijningen die de ronde doen over deze oude bibliotheek, besluiten jij en je vrienden om dit gebouw binnen te gaan op zoek naar magische voorwerpen. Wanneer je een fantastisch boek met toverformules vindt, kan je maar aan één ding denken: ongedeed uit deze boosaardige plek ontsnappen. Alleen denkt de tovenaars, die over deze plek regeert, daar anders over. Met de bibliotheek als wapen is hij vastbesloten om jullie gevangen te houden. Gebruik het boek met toverformules om je naar de uitgang te leiden. Maar pas op voor de andere tovenaars, onder hen bevindt zich een verrader om het plan van de tovenaars uit te voeren.
- D** Het eerste deel van een prachtige trilogie die de lezer onderdompelt in een wereld die wordt bevolkt door draken, geheimen en legendes. In het begin was er Namsara, geboren uit de hemel en de geesten, die liefde en vreugde uitstraalt. Maar het licht kan alleen bloeien in de duisternis dus was er ook Iskari, kind van bloed en maanlicht, de vernietiger. Asha is een drakendoodster die wordt gevreesd door het hele koninkrijk. In de ogen van haar volk is ze Iskari. Als eenzame prinses werd ze beloofd aan de gruwelijke commandant van de legers en haar lot lijkt bezegeld. Maar de legendes uit het verleden achtervolgen haar en dwingen haar op een pad waar geheimen, schuldgevoelens en verraad naast liefde, vriendschap en vrijheid bestaan.
- E** Volg je dagelijkse hydratatie doelen met deze slim ontworpen kleine en grote waterflessen. Elke keer wanneer je de fles bijvult, verschijnt er een nieuw bolletje op het deksel zodat je gemakkelijk kunt tellen hoeveel flessen je hebt gedronken.



kan ook explosief zijn wanneer de druk van de vulkanische gassen ervoor zorgt dat de koepel uiteindelijk ontploft. Vulkaanuitbarstingen zijn erg gevaarlijk door de hete dampen en door rondvliegende assen en stenen. Deze twee grote categorieën van vulkaanuitbarstingen kunnen nog verder onderverdeeld worden in subcategorieën naargelang de materialen die worden uitgespuwd.



VULKAANUITBARSTINGEN: SLAPENDE REUZEN WORDEN WAKKER

Sinds onze planeet is ontstaan in het universum is er altijd veel vulkanische activiteit geweest. De woede van de vuurreuzen heeft de mens altijd veel angst en bijgeloof ingeboezemd en terecht: vulkaanuitbarstingen veroorzaken altijd grote natuurrampen. Dankzij de vooruitgang van de wetenschap kunnen we hun activiteit vandaag de dag echter van dichtbij opvolgen.

Het woord vulkaan is afkomstig van Vulcano, dat is een vulkanisch eiland van de Italiaanse Eolische Eilanden, ten noorden van Sicilië, dat werd vernoemd naar de god Vulcanus, de zoon van Jupiter en de god van het vuur. In de Oudheid dachten de Romeinen dat Vulcanus onder de Etna leefde, een beroemde vulkaan op het eiland Sicilië. Wanneer de vulkaan uitbarstte, dachten zij dan dat de goden zo toonden dat ze niet blij waren.

De berg die wij gewoonlijk vulkaan noemen is echter maar een stukje van de vulkaan. Het zichtbare deel, dat vulkaanberg wordt genoemd, kan ofwel een krater, ofwel een kegel, ofwel een koepel zijn. Naast dat zichtbare deel bestaat de vulkaan ook uit een magmakamer en een vulkanische pijp.

De aardkorst bestaat niet uit één geheel, maar uit acht grote tektonische platen die heel traag bewegen. Die platen bedekken de holtes met magma, een roodgloeiende massa die bestaat uit rotsen die smelten door de hitte en uit gas. Die holtes noemt men magmakamers en liggen honderden kilometers onder de grond.

HOE ONTSTAAN VULKANEN?

Een vulkaan kan ontstaan wanneer twee tektonische platen tegen elkaar botsen. Dat noemt men subductie. Omgekeerd kan het ook dat twee platen van elkaar weg bewegen waardoor het magma door een gleuf kan ontsnappen. Men spreekt dan van divergentie. Tot slot kan een vulkaan ook ontstaan door een warm punt wanneer het magma zich door de aardkorst kan boren.

Bij een uitbarsting wordt het magma door de druk van de opeengestapelde gassen uit de vulkaan gespoten langs een vulkanische pijp. Zodra het magma aan de oppervlakte komt, koelt het af door het contact met de lucht. Het wordt dan dikker en vormt zo lava. Nu, afkoelen is relatief, want de temperatuur van de lava schommelt toch rond 1000 graden. De koepel van de vulkaan bestaat uit opeengestapelde lagen afgekoelde lava die lijken op een imposante berg.

Wanneer ze wakker wordt, spuwt de vulkaan heel wat verschillende materialen uit: vaste stoffen (zoals stenen en assen), maar ook vloeistoffen (lava) en gas. De vulkaanuitbarsting kan effusief zijn. In dat geval ontsnapt de lava via de krater. Ze

DUIZENDEN VULKANEN

Er zijn duizenden vulkanen op aarde, waarvan er ongeveer 1500 actief zijn, en meer dan anderhalf miljoen in onze oceanen. De beroemdste vulkanen zijn de Fuji-Yama in Japan, de Kilimanjaro in Tanzania, de Vesivius, de Stromboli en de Etna in Italië, de Mont Pelée op het eiland Martinique en de Piton de la Fournaise op het eiland Réunion. Sommige zijn uitgedoofd zoals die in de Auvergnestreek in Frankrijk of het Eifelgebied in Duitsland. Andere zijn nog voortdurend of met tussenpozen actief. Men spreekt dan van sluimerende vulkanen.

Hoewel vulkanen gevaarlijk zijn, woont de mens toch vaak in de onmiddellijk nabijheid ervan omdat de gronden eromheen erg vruchtbaar zijn. Zo worden 700 miljoen mensen voortdurend bedreigd door een vulkaan. De meesten in arme landen, maar niet overal. IJsland bijvoorbeeld is een vulkanisch eiland waar 300.000 mensen wonen, die tot de rijksten van de wereld behoren.

DE GROOTSTE VULKAANUITBARSTINGEN

In de geschiedenis van de mensheid zijn er door de eeuwen heen al vele vulkaanuitbarstingen geweest, met soms catastrofale gevolgen. In 1646 voor Christus ontplofte het eiland Santorini (Griekenland) letterlijk tijdens de krachtigste uitbarsting op aarde ooit. Die ramp zou het leven hebben gekost aan meer dan 15.000 mensen en zou de verdwijning van het mythische Atlantis hebben veroorzaakt.

In het jaar 79 vernietigde de Vesuvius in Italië de steden Pompeï en Herculaneum, waarbij tussen de 2.000 en 30.000 mensen om het leven kwamen. In 1815 kostte de Indonesische berg Tambora het leven aan meer dan 70.000 mensen na zijn uitbarsting en de tsunami die hij teweegbracht. 15 jaar later, nog in Indonesië, verdween de Krakatau in zee en nam meer dan 36.000 mensen met zich mee.

Recenter hebben ook de uitbarstingen van de Mont Pelée (Martinique, 1902), de Nevado del Ruiz (Colombia, 1985) en de Pinatubo (Filippijnen, 1991) hun sporen nagelaten.

IS ZO'N RAMP OOK BIJ ONS MOGELIJK?

In de Eifelregio in Duitsland, vlak bij de Belgische grens, waren er aanwijzingen van vulkanische activiteit. Sommige van de heuvels in deze heuvelachtige regio zijn eigenlijk oude vulkanen die al 13.000 jaar niet meer actief zijn. Dat lijkt misschien heel lang, maar voor de Aarde is dat heel kort.

Experts zijn er echter gerust in. De geologische tijd is veel langer dan de tijd van de mensen. De vulkaan kan wakker worden over 10 jaar, over 1000 jaar of misschien wel helemaal niet. Bovendien zijn de voorspellingen van vulkaanuitbarstingen veel betrouwbaarder dan die van aardbevingen en worden vulkanen voortdurend in het oog gehouden om de minste verdachte activiteit op te merken.

Seismografen detecteren kleine schokken die tremoren worden genoemd en die erop wijzen dat het magma stijgt. Aan de hand van satellieten kan de activiteit van vulkanen ook in realtime vanop afstand geobserveerd worden. Laserstralen detecteren tot slot veranderingen in de bodem en hellingen. Dankzij al die technieken kan gevaar tijdig opgespoord worden.



Raak je gezicht niet aan met ongewassen handen



Was je handen zo vaak mogelijk met zeep of hydroalcoholische gel



Hoest of nies in je elleboog, neem na elk gebruik een nieuwe zakdoek



Bedek je mond en je neus



Groet elkaar zonder handen te schudden, vermijd contact



Beperk je verplaatsingen



HERHALING VAN DE BARRIÈREGEBAAREN

CORONAVIRUS



DE VENDÉE GLOBE, OOK WEL BEKEND ALS "DE EVEREST DER ZEEËN"

Wat is het?

Een solozeilwedstrijd rond de wereld, zonder tussenstops en zonder hulp van buitenaf. De wedstrijd wordt ook wel de "Everest der zeeën" genoemd omdat ze zo moeilijk is. Het parcours start in Sables d'Olonne (Frankrijk), doorkruist alle grote oceanen van de planeet, passeert langs Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika), Kaap Leeuwin (Zuid-Australië) en Kaap Hoorn (uiterste punt van Zuid-Amerika) om vervolgens terug te keren naar Sables d'Olonne. Dat is een traject van 21.638 mijl (40.075 km), ofwel de omtrek van de aardbol en de afstand rond de wereld.

In werkelijkheid leggen de deelnemers meer dan 28.000 mijl af (dat is bijna 52.000 kilometer). Ze moeten het opnemen tegen de wind, de golven, de deining, het ijs... Ze moeten dus niet zomaar wat zigzaggen en hun koers aanpassen.

Waar en wanneer?

16 oktober 2020 voor 19 uur: aankomst van de boten bij de ponton van de Vendée Globe (Les Sables d'Olonne)

17 oktober 2020: opening van het dorp in Port Olona

8 november 2020 om 13.02 uur: grote start van de negende editie van de Vendée Globe na de mythische afvaart van de geul van Sables d'Olonne

Geschiedenis

Het is zeiler Philippe Jeantot die het idee opperde van een nieuwe solozeilrace rond de wereld zonder tussenstops na zijn dubbele overwinning op de BOC Challenge (solorace rond de wereld met tussenstops). Jeantot slaagt erin om de departementsraad van Vendée te overtuigen via Philippe de Villiers, maar vooral ook de stad Sables d'Olonne.

Op 26 november 1989 gaat de Vendée Globe voor het eerst van start met 13 deelnemers, onder wie Philippe Jeantot. Zeven zeilers komen ook terug aan in Sables d'Olonne na meer dan drie maanden. Titouan Lamazou eindigt als eerste na 109 dagen op zee.

Tussen 1989 en 2016 hebben 167 zeilers deelgenomen aan de race, maar slechts 89 van hen haalden ook de aankomst. Dat cijfer laat zien hoe extreem moeilijk de wedstrijd is en hoe zwaar de omstandigheden zijn voor de deelnemers.

Kenmerken

Afstand: 40.075 km

Richting: van west naar oost

November: gunstigere weersomstandigheden (het is dan zomer op het zuidelijke halfrond)

Frequentie: om de 4 jaar

Editie: negende editie in 2020

Boten: zeilschip met één romp, Imoca

18,28 met lang (60 voet)

4,50 meter vaardiepte (hoogte van het deel van de boot dat zich onder water bevindt)

29 m hoge mast

maximaal 8 zeilen aan boord

Snelheid: 20 knopen (37 km/u)

Record: 74 dagen, 3 uur, 35 minuten en 46 seconden, kapitein Armel Le Cléac'h in 2017

Aankomstdatum: onbekend aangezien die afhankelijk is van de prestaties van de zeilers en van het weer

Trofee: een verzilverd bronzenbeeld van 60 cm hoogte, 30 cm omtrek en een gewicht van 10 kilogram

Alleen: de deelnemers mogen geen enkele andere persoon mee aan boord nemen, behalve in nood (bijvoorbeeld een concurrent die schipbreuk leidt)

Zonder tussenstops: ze mogen geen voet aan wal zetten. Er is enkel een technische tussenstop mogelijk als ze terugkeren naar Sables d'Olonne binnen 10 dagen na hun vertrek

Zonder hulp: ze zijn alleen aan boord en zijn enkel op zichzelf aangewezen om te navigeren, herstellingen uit te voeren, schade te herstellen, blessures te verzorgen...

- Medisch: hulp vanop afstand van een dokter
- Technisch: advies van de architect van de boot of van de technische ploeg

Nieuwe race: Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne

Deze race werd in het leven geroepen na de lockdown nadat twee voorbereidende zeilraces in mei en juni (The Transat, New York Vendée) afgelast werden. Er gelden wel strikte veiligheidsmaatregelen. De zeilers hebben de thuishaven op vrijdag 3 juli om 14 uur verlaten zodat ze de volgende dag op zee waren voor de start.

Op zaterdag 4 juli zijn de zeilers dan echt vertrokken richting IJsland en de Azoren voor een traject van 3.600 mijl (6.700 km).

De meesten van hen willen zichzelf meten en hun boot testen in een wedstrijdsetting terwijl anderen zich willen kwalificeren voor de "Everest der zeeën" die in november van start gaat.

Om zich te mogen inschrijven voor de Vendée Globe moet een zeiler namelijk al eens eerder hebben deelgenomen aan een trans-Atlantische solozeilrace met een Imoca zonder tussenstops en met eigen navigatie. Bovendien moeten de deelnemers minstens 21 jaar zijn en twee opleidingen hebben gevolgd: een medische stage en een overlevingscursus.

Deelnemers

34 zeilers aan de start, onder wie 6 vrouwen

11 verschillende nationaliteiten

17 van hen doen voor een tweede keer mee

ZEEFDRIJKFESTIVAL

Het jeugdhuis van Etterbeek, "La Clef", organiseert de derde editie van zijn zeefdrukfestival: "3000 Feuilles"!

Een kleurrijke dag waarop je kennis kan maken met de zeefdrukunst, de kunstwerken van de jongeren uit het jeugdhuis kan ontdekken, maar ook die van echte zeefdrukkunstenaars!

Op het programma staan workshops waarin je zelf kan experimenteren, een creatievelingenmarkt en live printing!

WANNEER? Zaterdag 24 oktober van 11 tot 20 uur

WAAR? bij See U, Kroonlaan 227 in Elsene – zaal CocoriCo-Searching, gebouw i, 1e verdieping

Zeefdrukunst is een techniek waarbij inkt op papier, stof of andere ondergronden wordt gedrukt.

Het is een van de passies van jeugdhuis La Clef, waar trouwens een zeefdrukatelier is waar alle nieuwsgierigen welkom zijn die zelf aan een project willen werken, alleen of in groep.

Kom eens langs en dan praten we erover!

Jeugdhuis
Etterbeek "La Clef"
Oudergemlaan 189

0472 27 98 17

www.mjlacléf.be

